

Levenseinde

Wanneer het levenseinde van een bewoner nadert, staan we zeker stil bij de rituelen die bij het einde van het leven horen. Op de kamer wordt in overleg met familie op de achtergrond zachtjes de Quraan gedraaid. De familie wordt gastvrij en barmhartig ontvangen. Bezoek kan in groten getale komen. Een speciale ruimte voor de familie is beschikbaar.

Bij overlijden

Uit respect voor de overledene en nabestaanden staan medebewoners, familie en medewerkers van Şefkat nadrukkelijk stil bij het overlijden van een bewoner. Tijdens het moment van overlijden wordt zachtjes de geloofsbelijdenis uitgesproken. Indien aanwezig doen dat medewerkers met een islamitische achtergrond of aanwezige familieleden. Voor de overledene en nabestaanden wordt een imam benaderd en worden de Quraan en dua's gereciteerd. Er is aandacht voor een rustige sfeer op de afdeling zonder televisie en muziek.

In overleg kijken we graag hoe we tegemoet kunnen komen aan de wensen van familie.

Als u nog vragen heeft

Met vragen kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Şefkat via telefoonnummer (0411) 634 451 of het algemene emailadres van het Wereldhuis: Wereldhuis@zge.nl. Teamcoach Lenie van de Loo is bereikbaar via l.van.de.loo@zge.nl. Heeft u behoefte aan een rondleiding, dan kunt u met de afdeling contact opnemen. Een van onze medewerkers verzorgt de rondleiding en zal rekening houden met de taal die u spreekt.

Meer informatie en foto's van het Wereldhuis en Şefkat vindt u op de website: www.zge.nl

Op verpleegafdeling Şefkat staat uw levensstijl écht centraal



Wereldhuis
Achterberghstraat 18
5281 AB Boxtel

Postbus 74
5280 AB Boxtel

(0411) 634 400

Info@zge.nl
www.zge.nl





Şefkat is een verpleegafdeling van het Wereldhuis, die zich speciaal richt op mensen met een migrantenachtergrond uit bijvoorbeeld Marokko, Turkije en Irak.

De afdeling ligt op de vijfde verdieping van het Wereldhuis en biedt prachtig uitzicht op De Dommel. Er is plaats voor 20 bewoners. Aandacht voor hun culturele en religieuze gebruiken, tradities en rituelen zijn binnen Şefkat vanzelfsprekendheden.

De zorg en ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan bij wat u wenst en wat voor u belangrijk is. Zijn er bijzondere wensen rondom wonen, zorgverlening en ondersteuning, dan kijken we óf en hoe we dit in kunnen passen binnen uw leefomgeving en dagritme.

Als u binnenkomt

Bezoekers van de afdeling Şefkat ervaren een warme sfeer. Er zijn medewerkers die de taal spreken, de afdeling valt op door

een kleurrijke aankleding. Zorggroep Elde wil graag dat iedereen zich zoveel mogelijk thuis voelt. Een woonomgeving waar u elementen uit de eigen cultuur of religie herkent, kan helpen. Bij de inrichting van de gezamenlijke ruimten hebben we daar rekening mee gehouden. Şefkat heeft een eigen keuken waar we zelf koken.

Wanneer het etenstijd is

Godsdienst bepaalt een groot deel van het leven van de mensen die bij Şefkat wonen. Ook als het gaat om voeding en voedingsgewoonten. We houden rekening met wat vanuit geloofsovertuigingen en de cultuur wordt voorgeschreven. Er wordt halal gekookt. Dagelijks kunt u keuze maken uit een menu met verschillende gerechten en serveren we verse Turkse of Marokkaanse maaltijden.

Familie wordt van harte uitgenodigd bij de maaltijden aanwezig te zijn. We maken van elke maaltijd een gezellig samenzijn, maar als u liever alleen eet, kan dat natuurlijk ook.

Samen eten of een feestje?

Op de begane grond van het Wereldhuis kunt u en/of uw familie gebruik maken van onze community-keuken. De keuken is vrij om te gebruiken. In de daarnaast gelegen familiekamer kunt u samen eten of privé een feestje vieren. Reserveren van de ruimten kan bij de gastvrijheidsmedewerker bij de balie in de lobby.

Daginvulling

Om op een aangename manier de dag door te brengen bieden we op verschillende dagen van de week activiteiten aan. Natuurlijk houden we rekening met de culturele en religieuze achtergrond van bewoners. We vieren Suikerfeest, offerfeest en Cocuk Bayrami (kinderfeest). Er zijn bakactiviteiten, er wordt gezongen en gedanst, we hebben Turkse en Marokkaanse televisiezenders en er zijn Quraan recitaties. U kunt ook deelnemen aan activiteiten die voor het hele Wereldhuis worden aangeboden. Op het prikbord van de afdeling, de digitale tv's op de begane grond en in de lift vindt u een week- en een maandplanning. Ook in de nieuwsbrief de Wereldwijzer wordt aandacht besteed aan activiteiten binnen het Wereldhuis.

Inzet van familie is onmisbaar

Familie kan veel betekenen voor een dierbare in een verpleeghuis. Op Şefkat is daarom veel aandacht voor de inzet van familie en andere naasten. Graag kijken we samen op welke manier en in welke mate familie

betrokken wil zijn en wat daar voor nodig is. Medewerkers zijn graag bereid uit te leggen hoe bepaalde taken kunnen worden uitgevoerd. Familieleden worden uitgenodigd bij vieringen en grote activiteiten.

Geestelijke zorg

De geestelijk verzorger is betrokken bij religieuze feesten. Deze vieren we met bewoners en familieleden. Daarnaast is er wekelijks een bijeenkomst waarin de geestelijk verzorger met de bewoners spreekt over uiteenlopende thema's als ramadan, bedevaart Mekka en zingevingvragen. Heeft u behoefte aan individuele gesprekken met de geestelijk verzorger, dan is daarvoor alle ruimte. U kunt dat aangeven bij uw eerste aanspreekpunt, de EVV-er. Iedere vrijdag houdt de imam een dienst in de speciale gebedsruimte. De gebedsruimte en gescheiden wasgelegenheden vindt u op de begane grond.

