

EXPEDITIE ELDE



Goede zorg staat bij ons voorop. Net zoals maatwerk en keuze voor de cliënt. Minstens zo belangrijk vinden wij het dat iedereen die bij ons werkt dat met plezier doet en elke dag het beste uit zichzelf haalt. Onze kernwaarden helpen ons daarbij.



LIEFDEVOL



We nemen de tijd om oprecht en respectvol contact te maken en ons in te leven in de ander.



GASTVRIJ



Door onze manier van werken voelt iedereen zich welkom of thuis bij Zorggroep Elde. De wens van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen.



RUIMDENKEND



We handelen zonder te oordelen vanuit oprechte belangstelling voor de ander en respecteren zijn waarden en normen.

BEVLOGEN



We werken met passie (zorg die past in het leven van onze cliënten) en we doen alles wat in ons vermogen ligt om dit te bereiken.



PROFESSIONEEL



We zijn vakbekwaam, deskundig en betrouwbaar en bereid om ons te blijven ontwikkelen en van elkaar te leren.



ZORGGROEP ELDE

BEVLOGEN IS:

**VOL OVERGAVE,
OPRECHT
EN MET PASSIE**
je werk doen

**BETROKKENHEID
TONEN**
open staan voor
en geïnteresseerd zijn
in de ander



WAT IS BEVLOGEN?



Als je met toewijding je werk doet is dat waardevol voor degene met wie je in contact bent en natuurlijk ook voor jezelf.

1

EEN BEWOONSTER IN HET WERELDHUIS WAS VROEGER LERARES VAN BEROEP.

Zij mist het lesgeven merkten wij als verzorgenden als we een praatje met haar maakten. Er waren 2 vrijwilligers van Sefkat die hun Nederlandse taal wilden verbeteren. 1 en 1 is 2; mevrouw heeft nu 2 'leerlingen' waar ze wekelijks Nederlandse taalles aan geeft.

3

OP DE REVALIDATIE VERBLEEF EEN MEVROUW. HAAR MAN VERBLEEF OP DATZELFDE MOMENT OP SIMEONSHOF. ZE WILDE GRAAG IETS DOEN VOOR HAAR MAN.

Ze vertelde dat ze normaal altijd iets lekkers voor hem mee nam en dat hij dol was op chocolade. De diëtist moest toevallig die dag naar Simeonshof en stelde voor om, namens mevrouw, chocolade te kopen en te brengen naar haar man. Dit werd enorm gewaardeerd door zowel mevrouw als mijnheer. Iedere keer als mevrouw de diëtist daarna tegenkwam zei ze dat ze het heel fijn had gevonden.

2

HET ENIGE DAT ZE NOG MISTEN WAS EEN BORREL OM TE PROOSTEN.

Gehaast liep ik vorige week de linnenkamer op Liduina binnen om mijn piepers op te halen. Bij de linnenkamer werd ik staande gehouden. Een medewerkster wilde vragen op welke rekening ze het geld dat was opgehaald tijdens de uitvaart van haar moeder kon storten. Het was bedoeld voor de duo-fiets. Ik neem even de tijd. Bedank haar voor dit mooie cadeau. Moeder was recent overleden en was vol lof over de afdeling. Allemaal zulke lieve mensen die hier werken. Tijdens het waken, bij het laatste stukje, kwamen de collega's van de nachtdienst regelmatig kijken. Dat werd zo gewaardeerd. Steeds vroegen ze of ze nog iets konden doen. De familie liet terloops vallen dat het enige dat ze nog misten een borrel was om te proosten op moeder. De collega vertelt inmiddels geroerd dat ze doorgingen met waken. Maar dat zo'n drie kwartier later de deur openging. Een blad met bier en wijn erop. Samen konden ze de laatste keer proosten in het bijzijn van moeder. Een onbetaalbaar moment samen. Gewoon door goed te luisteren en het dan te doen. De kleine dingen. Ik ben zo trots op dit soort collega's.

4

VOOR EEN MANNELIJKE BEWONER DIE ZIJN ERGERNIS VAAK RICHTTE OP ZIJN OMGEVING, IS DOOR DE TECHNISCHE DIENST EEN TRACTORBAND GEREGLD.

Als hij behoefte heeft aan fysieke uiting van onrust, kan hij deze kwijt in het sjouwen met de tractorband. Een perfecte oplossing die, mede dankzij het actief meedenken van de TD, snel was geregeld.

... DAT IS WAT WIJ ONDER BEVLOGEN VERSTAAN!

ZORGGROEP ELDE

WIST JE DAT...

...WIJ AL HEEL BEVLOGEN ZIJN,

en dat we voorbeelden van mooie verhalen over bevlogenheid ook opnemen in een kalender?

